

Goirle, 28-3-2023

Belangrijke toevoeging reeds gezonden brief:
zie onder.

Goirle, 27-3-2023

Aan de leden van de gemeenteraad.

Hoewel ik nog geen twee jaar in Goirle woon, was het "Jan van Besouwhuis", het Cultureel Centrum Jan van Besouw, officieel geheten, voor mij het eerste houvast om me in Goirle te oriënteren.

Daar zocht ik naar aansluiting bij een muziekgezelschap, een activiteit in de bibliotheek, een ontmoeting bij de koffie, een avondje uit. En door die vele ontmoetingen leerde ik al snel mensen kennen die me tips gaven om verder te gaan.

Me thuis te gaan voelen.

Het is een ontmoetingsplek die gonst van de activiteiten, het kloppende hart van Goirle, een inspirerende plek waar je door geprikkeld en uitgedaagd wordt om je dagen zinvol in te vullen.

Daarom was ik echt geschokt door het idee dat dit centrum onderwerp is geworden van de vraag, of het bestaansrecht heeft, en hoe het financieel en technisch gezond kan worden/blijven. Het is eigenlijk ondenkbaar dat een gemeenteraad, bestaande uit bewoners van Goirle, neem ik aan?, ooit heeft aangedurfd, om het bestaansrecht hiervan te betwijfelen.

Voor mij staat als een paal boven water dat het uitgangspunt moet zijn: HET CC JAN VAN BESOUW MOET BLIJVEN!

En vanuit dat standpunt moet er alles aan gedaan worden om dit voor elkaar te krijgen. Want dit hart uit het dorp verwijderen is mijn inziens een dodelijke verarming, die nooit meer goed te maken valt, en waar het welzijn van iedere bewoner onder zal lijden, van jong tot oud.

IK VERZOEK U DAAROM, NIET IN TE STEMMEN MET HET RAADSVORSTEL MAATSCHAPPELIJK VASTGOED CENTRUM GOIRLE.

Inwoner

Verstuurd vanaf mijn iPad