



**Aanmelding**

Graag vóór 31 oktober via de website van Cultuurcentrum Kapellen:  
[www.kapellen.be/e-benego](http://www.kapellen.be/e-benego)

**Locatie**

Kerk Zilverenhoek  
Zilverenhoekstraat 1B  
2950 Kapellen

**Parkeren**

Er is beperkte parkeerruimte rondom de kerk en in de Zilverenhoekstraat.  
In de iets wijdere omgeving zijn voldoende mogelijkheden.

**Bijzondere wensen**

Laat u ze weten aan Paul Wouters, programmamanager van BENEGO  
[paul.wouters@xs4all.nl](mailto:paul.wouters@xs4all.nl)



**50 jaar** Belgisch - Nederlands Grensoverleg

**100 jaar** einde Grote Oorlog

19  
20 | 18

HERDENKING  
EN VIERING  
WOENSDAG  
21 NOVEMBER

Een grensstreek is altijd bijzonder. Ze stelt haar burgers voor beperkingen, ze biedt hen ook aparte kansen. Het is aan hun overheden om die beperkingen te overwinnen en de kansen in goede banen te leiden. Dit veronderstelt samenwerking tussen lokale overheden aan weerszijden van de grens. Omstreeks 1968 heeft die samenwerking gestalte gekregen; het duurde tot de jaren '90 alvorens BENEKO een internationale rechtspersoon werd, en wel een "openbaar lichaam" – een unicum indertijd.

De geschiedenis van BENEKO is geen rechtlijnig succesverhaal, maar er zijn al snel klinkende successen geboekt op urgente dossiers, bijvoorbeeld inzake ambulancevervoer en brandweerbijstand. De organisatie is steeds van nut geweest als ontmoetingsplaats voor lokale bestuurders. Recentelijk is nog veel vooruitgang geboekt met bijvoorbeeld grensoverschrijdende jobbeurzen, het mede-organiseren van Grensinformatiepunten en samenwerking inzake landschapsbeheer.

Er is dit jaar dus het nodige te herdenken: de grens heeft van onze burgers met de ellendige Dodendraad een hoge tol geëist. Er is ook wat te vieren: onze samenwerking is nooit zo grenzeloos geweest. De opgave van BENEKO blijft intact en is zo actueel als 50 jaar geleden, want de beperkingen zijn nog niet helemaal overwonnen en de mooie kansen nog niet uitgenut. Op de avond van 21 november nemen we met elkaar de rust om te herdenken en de gelegenheid om te vieren. We doen dat met een programma dat niet anders dan door grensoverschrijdende wijze tot stand kon komen en dat getuigt van een hoog artistiek niveau. Wij hopen u met uw eventuele partner te verwelkomen op deze bijzondere gelegenheid!

Namens het Bestuur van BENEKO,

Leny Poppe - de Looff  
*burgemeester van Zundert*

PROGRAMMA  
21 NOVEMBER  
WELKOM  
VANAF 19.00 UUR

19:30 uur

**Requiem** van Mozart uitgevoerd door koor Ad Parnassum en orkest o.l.v. Anthony Zielhorst

Pauze

Drankje in Zilverheem, overkant Zilverhoekkerk

**Verloren onschuld** (spel, muziek, poëzie)

Een speciaal voor deze gelegenheid geproduceerde beleving, onder regie van actrice en regisseur Geert de Jong

**'Peace Cantata'** van Kris Oelbrandt uitgevoerd door Ad Parnassum

Na de première in Koningshoeven is dit de eerste opvoering op eigen bodem van deze Vlaamse componist: een ode aan de hoop

**Van herdenken naar vieren: 50 jaar BENEKO**

De voorzitter van BENEKO nodigt u uit tot de borrel

22:10 uur

Borrel In Zilverheem

